

Reisinformatie IJW-kamp 2019

Vorstenbosch, 20 juli 2019 t/m 27 juli 2019

Nog ongeveer een week naar school en dan gaan we op kamp naar Vorstenbosch. Tijdens deze kampweek gaan we een heleboel leuke dingen doen, maar omdat een hele week toch wel een lange tijd is willen we je hier niet zomaar onvoorbereid aan laten beginnen. Met deze reis papieren geven we daarom aan wat er allemaal belangrijk is. Zo vind je onder andere informatie over het vertrek, ophalen, de (digitale) post, ons blog en nog veel meer.

Natuurlijk alvast heel veel plezier gewenst en met vragen kun je altijd bij ons terecht!

Vertrek: zaterdag 20 juli, 14.00

Op zaterdag 20 juli om 14.00 uur moeten de kampgangers zich melden op de parkeerplaats (achter de Pastorie) van de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg te Zwijndrecht. Hier krijgen ze te horen met welke auto ze meerijden naar Vorstenbosch. **Ook als ouders zelf rijden moeten de kinderen inchecken.** Na het inchecken, brengen de kinderen hun fiets naar de vrachtauto toe (als de fietsen met de eigen auto mee gaan, moet dit worden gemeld bij de incheckbalie.)

Vanaf 14.30 uur en na het inboeken kan een "volle" auto vertrekken naar Vorstenbosch. Ouders die rijden krijgen van de leiding te horen welke van de overige kinderen met hen mee rijden. Graag een seintje aan degene die het inchecken doet, als de auto vertrekt. Gelieve **NIET VOOR 15.30** uur bij het kamphuis aankomen. Bij aankomst van de vrachtwagen is het fijn als u wilt helpen met uitladen!

Ophalen: zaterdag 27 juli, 09.30

Op zaterdag 27 juli zijn de kinderen moe en versleten en willen ze graag weer huis.

Wij verwachten de ouders die zich hebben opgegeven om op te halen rond 09.30 uur bij het kamphuis in Vorstenbosch. Deze ouders wordt gevraagd om de kinderen die met hen mee rijden thuis af te leveren. Als dit niet mogelijk is, horen we graag van u het adres waar ze wel terecht kunnen.

De fietsen kunnen waarschijnlijk rond 13.00 uur bij de Bethelkerk worden opgehaald. De precieze tijd daarvan hoort u bij ophalen of als de kinderen worden thuisgebracht.

Internet / blog: www.ijwkamp.nl

Iedere dag schrijft de leiding een kort verslag over wat er de afgelopen dag is gebeurd. Dit verhaal wordt iedere avond (laat) op onze website geplaatst: <http://www.ijwkamp.nl/>

Op deze site komen ook wat foto's en dergelijke te staan. U kunt ook reageren op onze berichten (leuk!).

Daarnaast zullen we dit jaar de ouders zo nu en dan informeren over belangrijke zaken via een Whatsapp verzendgroep. Hiervoor is het belangrijk dat u het nummer van Jeroen (06-57050456) opslaat in uw telefoon, anders komen de berichten niet aan!

Zakgeldadvies

Wij adviseren ouders en verzorgers om hun kinderen maximaal €15,00 mee te geven op kamp. Op deze manier hoeft niemand uit de toon te vallen. Drinken en tussendoortjes worden door de leiding verzorgd, maar iedere avond kunnen de kinderen in ons eigen winkeltje snoep kopen. Tevens gaan we een paar keer naar een dorp waar kinderen ook inkopen kunnen doen.

Kaarten

Zowel de kinderen als u vinden het waarschijnlijk leuk om post te ontvangen en te horen hoe het gaat. De leiding trouwens ook ;-). Iedere avond dat er post is, delen we deze daarom uit! In het



snoepwinkeltje kunnen de kinderen kaarten kopen. Deze kaarten kosten +/- €0,50 per stuk.

Daarnaast verkopen we ook postzegels van €0,70 in het winkeltje. Het is aan te raden de kinderen zelf alvast postzegels mee te geven aangezien dit anders een behoorlijke aanslag op het zakgeld betekent. Ook is het handig om de adressen vooraf op een papiertje of zelfs een etiket te schrijven. Ons adres is:

De Leijgraaf Groepsaccomodaties
t.a.v. het IJW Kamp
Derptweg 15
5476 VX Vorstenbosch

Sponsors

Naast het inschrijfgeld en de subsidie van de kerk, hebben we weer diverse sponsors bereid gevonden om ons financieel en/of in natura (bijvoorbeeld een maaltijd of activiteit) te ondersteunen.

Op onze website staan de meeste sponsors genoemd; neem eens een kijkje op de website en denk volgende keer bij uw aankopen ook aan hen.

Als u eventueel alsnog bij de sponsors wilt horen: dat kan. Wij gebruiken het sponsorgeld voor de extraatjes gedurende de week!

Alle sponsors: HARTELIJK DANK.

Noodgevallen

Bij **zeer dringende** zaken is het mogelijk om ons via Jeroen (06-57050456) of de beheerder (Mevr. Van der Wijst, 06-82303681) te bereiken.

Tapasbuffet

We zijn al jaren gewend om op de zaterdag van aankomst aan het eind van de middag met elkaar te eten. Sinds een aantal jaren maken we hier een tapasbuffet van met behulp van iedereen die daarbij wil helpen. Dus het is de bedoeling dat de kinderen (ouders) zelf iets meenemen om op het buffet te zetten, zodat iedereen daarvan kan proeven.

Het is de bedoeling dat u vóór zondagavond 14 juli door mailt aan kok@ijwkamp.nl wat u van plan bent om mee te nemen. Zo hebben we enig inzicht van wat we kunnen verwachten.

Om te zorgen dat niet iedereen hetzelfde meeneemt volgen hier een aantal suggesties voor dit buffet:

- Mozzarellaprikkers met cherrytomaatjes en basilicum
- Rauwkostprikkers
- Fruitprikkers
- Wraps
- Gevulde tomaten
- Gevulde eieren
- Kaas en worstprikkers
- Gehaktballetjes
- Knakworst in bladerdeeg
- Boterhamworst met augurkrolletjes
- En natuurlijk eigen ideeën...

Zelf vullen we het buffet aan met stokbrood en diverse andere lekkernijen!

Wie gaan er mee?

Voor deze kampweek hebben zich de volgende 27 kinderen ingeschreven:

Luuk Benschop	Margaux Buijs	Roos Kraaijeveld	Stijn Van Twist
Fieke Berger	Joël Dekker	Florian Mels	Esmee Valk
Jinthe Den Boer	Elise Driessen	Nura Nzojibwami	Ernst Vat
Joas Brouwer	Sander Driessen	Joël Van der Pol	Julia Vat
Lucas Bruins	Thijn Grijsen	Just Rabenort	Niels De Waard
Brian Bruins	Fay IJzelenberg	Elissa Sidali	Finn De Weerd
Amber Bruins	Daan Kouwenhoven	Liza Timmer	

Wie is de leiding?

De leiding is een groep vrijwilligers die vanaf januari bezig is om dit kamp voor te bereiden. Het totaal aantal jaren IJW-kampervaring is ruim 100 jaar.

Dames

Elsbeth Rabenort	<i>Leiding</i>
Annebel van Riemsdijk	<i>Leiding</i>
Jantine van Twist	<i>Leiding</i>
Anne Swank	<i>Leiding</i>
Fleur Swank	<i>Leiding/EHBO</i>

Heren

Joost Jongeneel	<i>Leiding</i>
Jeroen Verhoef	<i>Hoofdleiding</i>
Diederik Imfeld	<i>Leiding</i>
Roland van Twist	<i>Leiding</i>
Tijmen Baars	<i>Leiding</i>
Maarten Slobbe	<i>Leiding</i>
Mees Rabenort	<i>Leiding</i>

Bagageadvies

Om tijdens het verblijf in het kamphuis op alles voorbereid te zijn staat hieronder een lijst van zaken die je nodig hebt:

- Een goed humeur
- Voldoende schoon ondergoed
- Lange broek of trainingspak (niet te nieuw)
- T-shirt met lange mouwen (voor als we het bos in gaan ivm teken)
- Luchtige kleding
- Sportkleding
- Warme trui
- Badpak/zwembroek
- Goede regenkleding
- Laarzen
- Schone sokken
- **Een reisoutfit**
- Schoenen of gym schoenen (dichte)
- Pyjama
- Handdoeken + washandjes
- Zeep - shampoo - tandpasta - Tandborstel
- Kam / borstel
- Badslippers
- **Slaapzak of dekbed**
- **Onderlaken**
- **KUSSEN + Kussensloop**
- Plastic zak(ken) voor wasgoed **met grote naamsticker** erop
- Postzegel(s) voor de kaart naar huis (eventueel adressen)
- **GOEDE zaklantaarn**
- Zakgeld maximaal €15,00 (advies)
- **Één pasfoto**
- Een knuffel
- Een goede fiets, het liefst zonder manden/kratten e.d.
- Een sleutelhanger (voor aan de fietssleutel)
- **Één (oud) wit t-shirt (wit/licht, wat versierd mag worden)**
- **Één donker shirt (wat vies mag worden)**
- Eventueel spullen voor de bonte avond voor eigen stukjes
- De laatste (bonte) avond staat in het teken van de gehele week. Het zou leuk zijn als de kinderen "verkleed" zijn. Dit kan bij wijze van spreken al door het opzetten van een gekke hoed, een jurkje, een smoking ;-), of iets dergelijks.
- **GEEN MOBIELE TELEFOONS** Ze zorgen voor veel (ongewenste) afleiding en mogelijk persterijen. Indien nodig, kan de telefoon voor noodgevallen bij ons in worden geleverd.
- **GEEN CAFEÏNE EN/OF ENERGY DRANKJES**

Wij adviseren om spullen zoveel mogelijk te merken met de naam of initialen. Dit om kwijt raken te voorkomen.